

Linn Maria – Från då till nu

Det är förunderligt hur musiken kan kanta ett liv och väva samman en massa komponenter. Så har det i alla fall varit för mig.

När jag nu släpper mitt andra solo-album **"Mamma Bland Annat"** kan jag se att den resan egentligen startade för ganska länge sen. Kanske började den när jag som 1-åring sjöng Abba-låtar på mitt eget dop eller när jag som 9-åring jublade över att ha kommit in i musikklass.

Min längtan efter att sjunga och stå på scen tog mig emellertid med på en väldigt speciell resa som 19-årig sångerska i europopgruppen **Sonic Dream Collective**.

Då, på tidigt 90-tal, när svensk musik hade sin starkaste exportperiod var vi en av de grupperna som fick åka runt i världen och spela vår musik.

Det var en galen tid och tillvaron pendlade mellan ofantliga lyxhotell i Asien och utedass i Krakov.

Med skräckblandad förtjusning fick jag uppleva publikens gillande, tracks-ettor, guldskivor och en upprörd rescensent-kår som sågade oss vid fotknölna i pressen.

Så småningom ville vi olika saker med våra liv och med musiken.

Jag gifte mig med en av de två killarna i bandet och vi bildade familj.

Barnen inspirerade mig till ett helt nytt sätt att skriva. Jag hade plötsligt något viktigt att berätta och kände en obönhörlig lust att göra det genom musiken.

Det första resultatet var min sång **"Himlen måste sakna en ängel"** och så småningom det egenproducerade albumet "Underbarn" som handlade om min kärlek till mina barn. Aldrig hade jag kunnat drömma om vilket genomslag något som var så personligt och ärligt kunde få.

"Himlen..." har varit Sveriges mest använda och omtyckta dopvisa i flera år och min skiva hittade hem till massor av människor. Noterna laddades ner över 30000 gånger och än idag används flera av sångerna dagligen i massor av sammanhang.

Jag fick tillsammans med kompositören Anders Skogh skriva ny musik åt Svenska Kyrkan och motta **Anders Frostensson-stipendium** i två omgångar för mitt nyskapande inom text till psalm och andlig musik.

Så gick några år till. Sammanlagt tre barn senare.

Musiken och skapandet trängdes med tvätthögar, galonisar och fotbollsträningar.

Lite mitt i livet och texterna handlade plötsligt inte längre enbart om barnen.

Titeln på den nya skivan fick därför bli **"Mamma Bland Annat"** – samma titel som min tvååriga blogg hade.

Tillsammans med excellenta musiker bestämde jag mig för att producera den på eget bolag och den spelades in live under några veckor i början av hösten 2010.

Därefter lades stråkkvartett på och **Gunnar Nordén** (*Meja, Helen Sjöholm, Rickard Wolff*) mixade och vävde samman det hela till ett så fint resultat.

Skivan släpps officiellt i början av mars 2011 på mitt eget bolag Linn Maria och distribueras av Warner Music.

Under våren och hösten 2011 kommer jag att spela musiken på en turné som är koncentrerad till mellansvenska städer som Stockholm, Uppsala och Enköping. Det kommer både att vara i konsertlokaler och kyrkor. Jag har också ett samarbete med **Louise Hallin**, barnmorska och psykoterapeut, och **Malin Alfvén**, föräldrapsykolog som du bland annat hör i Knattetimmen i SRP4. Under devisen **Knattetanterna** ger de tillsammans med mig events och konsert på tex **Rival, Sthlm den 22/4 och 5/4 på UKK i Uppsala**. I höst besöker vi fler svenska städer.

Jag ser fram emot att få framföra musiken på riktigt. Min högsta önskan är att med min musik och mina texter beröra den som lyssnar. Jag är så glad och tacksam över att min musik får vara levande på så många dop, bröllop och i andra sammanhang.



Personligt smått & gott:

Jag är 35 år, gift och mamma till 3 barn. Leo 10, Noel 7 och Stella snart 3.
Mitt fullständiga namn är Linn Maria Wågberg.
Jag är gift med Anders och bor i ett hus i Sollentuna, norr om Stockholm.
Jag arbetar som sångerska, kompositör, och professionell speaker.
Är hemskt flygrädd. Därför är det väldans bra att sjunga på svenska vilket gör att musiken sällan kräver längre resor än att man kan använda andra färdmedel.
När jag har tid sjunger jag i gospelkör.
Får jag välja har jag bubbel i glaset och omger mig med massor av vänner.
Livet är som bäst när det är många skor i hallen.